

212. Tørskind

Tørskind ligger i et naturskønt og stærkt kuperet dødisområde, med Sletskov Banke (63 m) som højeste punkt. Mod vest, syd og øst omgives ejerlavet af Vejle Å, der snor sig rundt om den aflange, eroderede moræneknude, Runkenbjerg (57 m).

Tørskind er en enklave under Bredsten sogn. Bebyggelsen kendes fra 1524 (Tyskynd). Navnet kan betyde et jordstykke hvorfra der svares to skind (i skat). De to skind kunne passende komme fra de to gårde, der nævnes i 1688 med et samlet hartkorn på 13,54 tønder. Ved udskiftningen (for 1805) bestod bebyggelsen imidlertid af fire gårde langs vejen nord for Tørskind Sø, to af gårdene ligger så tæt, at det tyder på en dobbeltgård. De tre af gårdene er siden flyttet ud af landsbyen, mens Søballegård, der i dag er naturskole, endnu ligger på den gamle plads. Ejerlavet var langt op i 1800-tallet præget af hedebacker og overdrev, med enge langs Vejle Å og små mosehuller i dødislandskabets afløbsløse lavninger. På Runkenbjerg og ved Lokkesbjerg (44 m) findes endnu rester af egekrat. Omkring 1900 begyndte tilplantningen af bakker og skrænter, iser



ved Grædebjerg og omkring gården Engvang, som en kort overgang i slutningen af 1800 tallet virkede som højskole. Vejstrukturen, der snor sig rundt i ejerlavet, er særdeles velbevaret. Diger og hegn har aldrig domineret i dette landskab; de fleste rester findes i den nordøstlige del.

Den sydvestlige del omkring Runkenbjerg er kulturarvsareal, hvor der er flere stenalderboplads. I den nordøstligste del af ejerlavet er udpeget et kulturarvsareal omkring resterne af det fredede Kolborg voldsted. Skrænterne mod vest ned til Vejle Å er habitatområde.

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, hegn, diger og omgivelser.



Vejle ådal set fra Runkenbjerg



Udsigt mod Runkenbjerg



Søballegård set fra Tørskind Bro



Klingeægård