

233. Hvilsbjerggård

Hvilsbjerggård ligger i Andkær ejerlav i den østlige del af landsbyen, som er noget medtaget efter gennemskæringen af landevejen til Fredericia i første del af 1900-tallet. Gården er kendt siden 1600-tallet. I 1767 købte gårdens daværende ejer Kronens rettigheder i gården. Herefter udviklede den sig til en større gård med en stor sammenhængende hovedlod nord for. I 1996 var den det største landbrug i Gauerslund sogn.

Den nuværende hovedbygning er opført 1842 som et trefløjet anlæg i en etage. Hovedfløjen med gennemgående frontespice og trekantsfronton samt halvt afvalmede gavle, er ved korte forbindelsesbygninger senere forbundet med to korte sidefløje. Fløjen mod nordøst blev i 1887 indrettet til mejeri og folkestue (bevaret). Fløjen mod sydvest rummede fire værelser til folkene, foruden bolig til forvalter. Avlsgården har længer i røde mursten fra 1873-1892. En ny lade opførtes i 1976. Gårdmejeri og folkestue er to meget karakteristiske elementer inden for landbrugets historie i sidste halvdel af



1800 tallet. De fortæller om de store gårdes betydning som foregangslandbrug, inden andelsmejerierne for alvor slog igennem. Indretning af folkestuer er udtryk for de større sociale forskelle, som opstod inden for en gårds eget område som følge af landbrugets stigende produktion og bedre økonomi. I slutningen af 1800 tallet var hovedlodden inddelt i otte marker med diger, hvilket afspejler en ottemarksdrift, der var typisk for landbruget på de bedre jorder på denne tid med rotation mellem korn, bælgssæd, rodfrugter og græs. Digerne med levende hegn omkring hovedlodden er tydeligt bevaret, mens der kun er digerester af den interne opdeling mod nord.

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart over for ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og omgivelser, herunder interiør i folkestue og gårdmejeri.

